

TTB 0245

GIẢNG 3:9-36

CHÚA GIÊ-XU NÓI CHUYỆN VỚI NI-CÔ-ĐEM

Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, chúng ta nghe phần đầu về câu chuyện Chúa Giê-xu nói về sự tái sinh với Ni-cô-đem. Hôm nay xin mời các bạn tiếp tục tìm hiểu đến sự mầu nhiệm này. (nhắc lại Giảng 3:1-8)

Giảng 3:9 Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thế nào được?

Bây giờ Ni-cô-đem đứng đó, rất đơn thuần, chỉ là một con người. Ông ta tự hỏi rằng điều đó làm thế nào xảy ra được và Chúa Giê-xu đã nói chuyện với ông một cách rất rõ ràng. Thông thường bạn và tôi có thể che đậy lẫn nhau bằng những cái mặt nạ và cũng có nhiều người ngày hôm nay làm như vậy. Khi họ ở trong một đám đông nào thì họ sống theo một kiểu cách đó. Thưa các bạn, mặt nạ che giấu con người thật của họ. Khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu, chúng ta phải lấy cái mặt nạ của chúng ta ra. Chúng ta không thể dùng mặt nạ đối với Chúa. Chúng ta phải thể hiện con người thật của mình. Có vậy thì Chúa Giê-xu sẽ bày tỏ lẽ thật đến với chúng ta. Và đây là cách mà Ngài đã làm với Ni-cô-đem.

Giảng 3:10 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao!

Đó là một lời trách nhẹ nhàng mà Chúa đã dùng ở đây. Ngài nói với ông ta rằng, ngươi là một người cai trị của dân Y-sơ-ra-ên, nếu như các điều ta nói với ngươi không phải là thật, bởi vì nếu như các điều này là thật thì ngươi nên biết về nó. Và tiếp theo Chúa Giê-xu hỏi, bộ ngươi không hiểu biết những điều đó sao, Ni-cô-đem?

Giăng 3:11-13

11 Quả thật, quả thật, ta nói cùng người, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các người chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. 12 Ví bằng ta nói với các người những việc thuộc về đất, các người còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các người tin sao được? 13 Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.

Ngài nói với Ni-cô-đem rằng, ông ta không tiếp nhận những lời làm chứng của Chúa ngay cả khi những lời này được nói tới chính ông.

Kể đó Ngài tiếp tục trình bày cho thấy mục đích lớn lao được tỏ bày ở đây trong sách Tin Lành của Giăng. Như tôi đã kêu gọi sự chú ý trong phần mở đầu về những lời mà Chúa chúng ta phán trong sách Giăng 16:28 *Ta ra từ Cha mà đến thế gian, nay ta lại bỏ thế gian mà về cùng Cha.* Và bây giờ Ngài nói, “chưa hề có ai lên trời.” Đây là câu trả lời cho những người trong ngày hôm nay cho rằng Ê-li và Ê-nóc đã lên trời khi họ được biến hóa. Tôi không nghĩ vậy, bởi vì cho đến thời điểm này Chúa Giê-xu nói rằng, chưa hề có một người nào lên trời cả, ngoại trừ Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. Nói một cách khác, Ngài là Đấng duy nhất có thể nói về trời, bởi vì Ngài là Đấng duy nhất từ trời xuống. Thật sự có một số đông người được lên trời sau Chúa Giê-xu, như trong thời Cựu Ước khi một thánh đồ của Đức Chúa Trời chết đi, người đó sẽ đi đến một nơi được gọi là Ba-ra-đi hay là lòng của Áp-ra-ham, như Chúa Giê-xu đã gọi (Lu-ca 16:22). Cho đến sau khi Chúa Giê-xu chết và thăng thiên về trời, Ngài đã đưa những người trong Ba-ra-đi vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên trời. Kể từ đó, khi một con cái của Đức Chúa Trời khi rời bỏ thân thể này thì được về với Chúa (II Cô-rinh-tô 5:8). Nhưng khi Chúa Giê-xu còn đang ở thế gian thì không có người nào lên trời cả.

Giăng 3:14-15

14 Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì Con người cũng phải bị treo lên đường ấy, 15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.

Khi Môi-se treo con rắn bằng đồng trên sào bởi vì sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của dân chúng và điều mà dân chúng phải làm để được sự chữa lành bệnh là nhìn lên con rắn này. Cũng như Môi-se đã treo con rắn lên, Chúa Giê-xu cũng sẽ được treo lên. Các bạn thấy, con rắn đó tiêu biểu cho tội lỗi của loài người. Và Đấng Christ đã trở nên tội lỗi vì chúng ta trên thập tự giá, bởi vì Ngài đã gánh chịu mọi tội lỗi của chúng ta ở trên đó. Như Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì Con Người (Chúa Giê-xu) cũng phải bị treo lên thế ấy.

Bây giờ Chúa chúng ta lập lại cho Ni-cô-đem những lời đó mà có thể là một câu được biết nhiều nhất trong Kinh Thánh:

Giăng 3:16

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Có hai điều mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây. Điều thứ nhất là chúng ta phải được tái sanh. Điều kế tiếp đó là Con Người (Chúa Giê-xu) phải được treo lên. Hai điều này liên quan lẫn nhau. Cũng như sự chết và sự sống lại của Ngài liên hệ nhau. Ngài phải bị treo lên. Vì Ngài đã bị treo lên, Ngài gánh chịu mọi hình phạt của chúng ta, Thánh Linh Chúa có thể làm cho chúng ta được đổi mới, được tái sanh. Chúng ta phải được tái sanh, đó là cách duy nhất mà Đức Chúa Trời có thể tiếp nhận chúng ta vào nước Ngài.

Động cơ mà Ngài đã làm mọi điều đó là vì Ngài yêu thương thế gian. Đức Chúa Trời không cứu rỗi thế gian bằng tình yêu thương. Chúa cứu chuộc bằng ân điển! Ê-phê-sô 2:8-9. *Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.*

[Giăng 3:9-36](#)

Vậy bây giờ Đức Chúa Trời cứu rồi bằng cách nào? Đức Chúa Trời cứu rồi bằng ân điển. Bởi vì Chúa yêu thương thế gian, Ngài đã ban Con một của Ngài, hầu cho bất cứ ai (bạn có thể viết tên của bạn và tôi ở đây) tin Ngài sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Chữ tin ở đây có nghĩa là tin vào Chúa Giê-xu Christ. Đó là chúng ta tin Ngài là Đấng đã mang lấy hình phạt cho tội lỗi của chúng ta. Đây là một điều mang tính cách cá nhân. Mỗi người trong chúng ta phải tin Ngài đã chết thay cho chúng ta. Thưa các bạn, bạn phải tin rằng Chúa Giê-xu đã chết cho bạn thì các bạn mới được cứu.

Giăng 3:17-18

17 Và, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. 18 Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.

Chúng ta thấy ở đây, khi Chúa đến lần thứ nhất, Ngài không đến với tư cách là một quan án đoán xét. Ngài đã nói một cách rõ ràng cho người đàn ông đã muốn Ngài xét xử giữa ông và người anh của ông ta. Ngài nói rằng, *Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các người?* (Lu-ca 12:14) Ngài không đến như là một quan tòa trong lần thứ nhất. Ngài đến như là một Đấng Cứu Thế. Khi Ngài trở lại lần thứ hai, Ngài sẽ đến như một quan tòa phán xét. Nhưng bây giờ Ngài nói rằng, Đức Chúa Trời không sai Chúa Giê-xu đến để đoán xét thế gian, nhưng để qua đó mà thế gian có thể được cứu. Bất cứ những người nào không đặt niềm tin ở nơi Ngài thì sẽ bị đoán phạt. Thưa các bạn, nếu như các bạn là người không tin thì bạn đã bị đoán phạt rồi. Tại sao vậy? Bởi vì như Kinh Thánh nói rằng vì không tin đến Danh Con Một của Đức Chúa Trời. Danh Giê-xu là danh tuyệt vời. Tên Ngài là Giê-xu, bởi vì Ngài là Đấng Cứu Thế cho cả nhân loại. Bất cứ người nào tin nhận nơi danh Ngài sẽ không bị đoán xét nhưng được sống đời đời.

[Giăng 3:9-36](#)

Chúng ta nên nhớ rằng Chúa Giê-xu đang nói chuyện cùng Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si. Những người Pha-ri-si tin rằng khi Đấng Mê-si-a đến sẽ là một quan án. Cựu Ước đưa ra hai khía cạnh về sự đến của Đấng Mê-si-a. Khía cạnh thứ nhất, đó là sự đến của Ngài như là một Đấng Cứu Thế, đến để chịu chết, để trả giá cho án phạt; còn một khía cạnh khác, Ngài đến như là một Quan án. Lý do Đấng Mê-si-a đến như là một quan án vì Cựu Ước đã đưa ra hình ảnh đó. Trong sách Thi Thiên 2:9 chúng ta đọc, *Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó.* Đa-ni-ên nói về Ngài như là một quan án cho các nước (Đa-ni-ên 7:13-14). *Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, này, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng Cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thấy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá.* Thi Thiên 45 nói về sự tể trị thế giới trong sự công bình, và Ê-sai 11 và Ê-sai 42 đề cập đến sự phán xét của Ngài trong sự công bình.

Chúa Giê-xu nói rất rõ có Ni-cô-đem rằng Đức Chúa Trời đã không có ban Con của Ngài đến lần thứ nhất để đoán xét thế gian, nhưng để cho thế gian qua Con Ngài mà có thể nhận được sự cứu rỗi. Ngài đến không phải để đoán phạt thế gian, nhưng để cứu thế gian.

Trong Đấng Christ không có sự đoán xét. Nhưng ai không tin Ngài thì bị đoán xét rồi. Có nhiều người cảm thấy rằng thế gian ngày hôm nay đang ở trong cuộc xét xử. Nhưng không phải vậy đâu. Thế giới đang bị hư mất. Các bạn và tôi đang sống trong một thế giới hư mất và chúng ta không cần phải chờ đợi cho tới sự phán xét sau cùng để thấy rằng chúng ta bị hư mất. Địa vị của chúng ta cũng giống như là một người bị nhốt trong tù, không biết là người đó có chấp nhận tha thứ tội lỗi của mình không. Đây chính là Tin lành. Tin lành không có nói với người đó là ông ta đang chờ đợi để bị xét xử. Ông ta đã bị kết án rồi. Ông ta đang bị nhốt trong tù và chờ ngày bị hành phạt. Nhưng Tin lành nói cho ông ta biết rằng, ông ta sẽ được tha thứ, nếu như ông thật sự hối cải tội lỗi của mình.

Điểm đáng lưu ý là các bạn có tiếp nhận sự tha thứ này không? Điều này thật rõ ràng và tuyệt diệu. Tin lành cứu rỗi người đang bị hư mất.

Giăng 3:19-21

19 Và, sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. 20 Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chẳng. 21 Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.

Các bạn thấy đây là sự đoán xét của thế gian. Vào ngày mà thế gian đón đing Chúa Giê-xu trên cây thập tự, đó là ngày mà thế gian làm một quyết định tệt hại. Bây giờ thì thế gian bị Đức Chúa Trời đoán phạt. Đoán phạt, hay phán xét, vì ánh sáng rơi vào thế gian, nhưng bởi vì việc làm của con người xấu xa, cho nên họ ưa thích sự tối tăm và khước từ ánh sáng.

Có một cô gái kể lại rằng, trước khi cô có được sự cứu rỗi, cô không bao giờ để ý nghe dạy về Kinh Thánh. Dĩ nhiên là cô không muốn nhận ánh sáng nào cả. Nhưng chỉ có những ai bằng lòng quay trở lại cùng Đấng Christ mới thích tiếp nhận ánh sáng.

Chúng ta để ý trong câu này, Chúa Giê-xu đề cập nhiều điều từ quan điểm tiêu cực. *Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải bị trách móc chẳng.* Ngày hôm nay chúng ta nghe nhiều về năng lực của suy nghĩ tích cực. Bạn tin tôi đi, cũng có rất nhiều năng lực trong lời nói và suy nghĩ tiêu cực lắm. Xin hãy nghe những điều khác mà Ngài đã nói, *Ta đến không phải để kêu người công bình, nhưng kẻ có tội... và Con người đến không phải là để người ta hầu việc mình đâu, nhưng mà để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm sinh giá chuộc tội cho nhiều người.* (Mác 2:17, 10:45). Đức Chúa Trời không ban Con Ngài đến để đoán xét thế gian. Và Ngài nói rằng, ai làm ác thì không ưa sự sáng. Nói một cách khác, những ai

[Giăng 3:9-36](#)

thường làm điều sai trái không thích sự sáng. “Sự sáng” và “lẽ thật” được dùng chung một cách. Nhưng ai làm theo lẽ thật đến cùng sự sáng. Sự sai trái và tối tăm luôn luôn tương phản với sự sáng và lẽ thật. Đến đây là điểm kết thúc cuộc nói chuyện của Chúa Giê-xu với Ni-cô-đem.

LỜI CHỨNG CỦA GIĂNG BÁP-TÍT

Giăng 3:22-24

22 Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi với môn đồ đến đất Giu-đê; Ngài ở với môn đồ tại đó, và làm phép báp têm. 23 Giăng cũng làm phép báp têm tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến đặng chịu phép báp têm. 24 Bây giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục.

Vào lúc này, Giăng vẫn còn có thể rao giảng nước thiên đàng đã đến gần (Ma-thi-ơ 3:2). Cho đến sau khi Chúa Giê-xu chịu cám dỗ trong đồng vắng, Giăng bị nhốt vào tù. Các sách Tin Lành khác nói cho chúng ta biết về điều đó.

Giăng 3:25-26

25 Và, môn đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch. 26 Họ đến cùng Giăng và nói rằng: Thưa thầy, kìa, người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đanh, mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đang làm phép báp têm, và ai nấy đều đến cùng người.

Đây là một câu nói nghe rất hay. Tôi nghĩ có lẽ các môn đồ của Giăng Báp-tít cảm thấy ganh tị. Họ đề nghị là người kia, họ không nên đề cập đến danh của Chúa Giê-xu. Họ nghĩ rằng tốt hơn là ông không nên làm điều đó. Và họ có ngụ ý rằng Giăng không nên làm chứng về Chúa Giê-xu, bởi vì ai nấy đều theo người. Điều này cho thấy rằng họ đã ganh tị và sợ rằng Giăng sẽ mất hết những người theo ông.

Bây giờ ông Giăng nói một cách rõ ràng. Không có một chút tị hiềm nào trong con người của ông.

Giăng 3:9-36

Giăng 3:27-30

27 *Giăng trả lời rằng: Vì chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được. 28 Chính các người làm chứng cho ta rằng ta đã nói: Ấy không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. 29 Ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người, khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng; ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. 30 Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống.*

Các bạn thân mến, không ai có thể bỏ qua năng lực mạnh mẽ này. Giăng Báp-tít là một trong những tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước. Thật ra ông ta không thuộc trong hội thánh. Ông nói rất rõ ràng ở đây, ai mới cưới vợ ấy là chàng rể. Vậy thì Giăng là ai? Ông ta là bạn của Chàng Rể. Ông sẽ dự tiệc cưới của Chiên Con, nhưng ông ta không phải là một phần tử trong hội thánh. Ông ta là tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước, bước ra khỏi giai đoạn Cựu Ước để vào những trang giấy mới của Tân Ước và công bố sự sẽ đến của Đấng Mê-si-a.

Vì chẳng từ trên trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Từ từ rồi lẽ thật này hiện ra. Chúa Giê-xu nói, Giăng 6:65 *Ngài lại phán rằng: Chính vì có đó, mà ta đã nói cùng các người rằng nếu Cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được.* Các lời này thật là tuyệt vời! Và sau đó Giăng Báp-tít nói rằng, Chúa Giê-xu phải được dấy lên và Giăng phải hạ xuống. Bây giờ chức vụ của ông đến kỳ kết thúc.

Giăng 3:31-36

31 *Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất; còn Đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. 32 Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe; song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. 33 Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. 34 Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. 35 Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. 36 Ai tin*

Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng con thanh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

Giăng nói rõ ràng Chúa Giê-xu Christ là Đấng lớn hơn hết, và ông ta nói với họ về những lời làm chứng diệu kỳ về Chúa Giê-xu. *Ai tin Con, thì sẽ được sự sống đời đời.* Các bạn có thể có điều này ngay bây giờ! Thưa bạn, các bạn không thể có điều nào rõ ràng hơn nữa. Giăng Báp-tít đã rao giảng Tin lành như bạn đã thấy. Ông ta nói ra một sứ điệp, con người bị hư mất nếu không có Đấng Christ, nhưng họ có sự sống đời đời qua đức tin trong Chúa Giê-xu. Thật là những lời chứng hết sức hùng hồn và tuyệt diệu.

Các bạn thân, Các bạn có tiếp nhận Chúa Giê-xu để được sự sống đời đời chưa? Tôi mong ước các bạn mau mau đến cùng Ngài hôm nay. Đó là điều tôi mong ước hết lòng.

Xin vào trang web của Đài Xuyên Thế Giới để biết toàn bộ chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh: www.xuyenthegioi.com